

Het Parool:
Verraad



*De feiten waarvan de journalist van het Parool
niet wil dat u ze weet.*

*De waarheid achter Bart Middelburg's vervormde
verslaggeving over de Scientology kerk.*

Gepubliceerd door de Scientology Kerk Amsterdam

De Scientology Kerk Amsterdam reageert

Een boodschap van
Julia Rijnevici
Scientology Kerk
Amsterdam

Kranten worden verondersteld hun gemeenschap te dienen, ze verschaffen daarbij noodzakelijke informatie, geven nuttig inzicht in belangrijke dagelijkse zaken en bieden vermaak.

Men rekent traditiegetrouw ook op ze om overheidsfunctionarissen aan de kaak te stellen. Men verwacht namelijk dat zij onderzoek doen naar oneerlijke functionarissen die misbruik maken van het publieke vertrouwen, en dan wantoestanden te publiceren.

Wanneer een krant echter zo begaan is met het verspreiden van één enkel gezichtspunt dat haar verslaggeving van het nieuws gewijld wordt aan het verspreiden van dat gezichtspunt ten koste van de waarheid, dan heeft die krant het vertrouwen dat door haar lezers in haar is gesteld, verraden.

Dit is het geval met de recente verslaggeving over de Scientology Kerk Amsterdam. U heeft zich allicht afgevraagd wat er ten grondslag ligt aan de



Scientology Kerk Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 116-118. Een nieuw onderkomen was nodig door de expansie van de laatste paar jaar. De kerk is het coördinatiepunt voor de vele maatschappelijke activiteiten.

recente artikelen door Bart Middelburg over Scientology in Het Parool. U zult dat antwoord niet ontdekken in de pagina's van die krant, omdat zij weigeren dat te publiceren. U zult het alleen vinden in deze publicatie.

De Scientology kerk kan zich gelukkig prijzen omdat deze ten minste de midden heeft om vrijuit te kunnen spreken haar verhaal te doen. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Slachtoffers van bevooroordeelde en eenzijdige journalistiek hebben vaak in het geheel geen toevlucht. Juridische oplossingen zijn vaak veel te duur, en bieden te weinig soelaas.

In deze publicatie bieden we lezers het werkelijke beeld van Scientology, haar grondlegger en haar leden, dat u ontzegt is. We tonen u de vele activiteiten van scientologen en waarom de Scientology kerk in haar vijf decennia van groei geëxpandeerd is tot 3300 kerken, missies en groepen in 135 landen.

En we bieden u eveneens manieren om meer informatie te verkrijgen indien u er meer over wilt weten.

Centraal in de hele religie staat dit idee: "Denk voor uzelf". Dat is mijn aanbeveling voor iedereen die de recente artikelen gelezen heeft. Onze deuren staan open. Is het ooit bij u opgekomen dat die miljoenen gelukkige scientologen misschien iets gevonden kunnen hebben dat echt helpt?

U bent welkom om ons te bezoeken, uw eigen ontdekkingen te doen en uw eigen besluiten te nemen.

Het Parool: Verraad

De feiten waarvan de journalist van Het Parool niet wil dat u ze weet en de waarheid achter Bart Middelburg's vervormde verslaggeving over de Scientology kerk.

In een jaar waarin de Scientology Kerk Amsterdam duizenden nieuwe mensen met Scientology in aantreking heeft gebracht en waarin de kerk 62.800 mensen voorgelicht heeft over de gevaren van drugs, heeft Bart Middelburg van Het Parool een serie artikelen gepubliceerd die ten onrechte verkondigen

dat de kerk in Amsterdam "aan het verdwijnen is".

Hoe is het mogelijk dat deze ene verslaggever de feiten zo ongelooflijk verkeerd opvat?

Het antwoord ligt in een analyse van



Middelburgs verslaggeving van Scientology gerelateerde zaken.

In 1985 nodigde een lid van de Amsterdamse gemeenteraad de Algemeen Directeur van Narconon uit om een serie lezingen te geven aan de

gemeenteraad. Narconon is een niet-kerkelijk drugrehabilitatieprogramma gebaseerd op de werken van Amerikaanse auteur en filantroop L. Ron Hubbard. Dit Hubbard is tevens de grondlegger van Scientology. Omdat de illegale drughandel in

Nederland tientallen miljarden euro's per jaar omzet, is het niet meer dan logisch dat de gemeenteraad op zoek was naar oplossingen voor het probleem. En de Narconon lezing bevatte scherpe kritiek op de over-

Wordt vervolgd op pag. 2

heidsteun van "schadebeperking" – een programma waarbij heroïneverslaafden worden "gecoördineerd" door ze te verslaven aan methadon.

Middelburg reageerde niet op deze lezingen door de raad te loven voor het proberen een oplossing te vinden voor het drugsprobleem van Amsterdam, en ook niet met feiten over de succesvolle behandeling van drugsverslaafden door Narconon, maar met een serie artikelen die de gemeenteraad aanvleien omdat zij het programma overwegen.

De artikelen negeerden de vele levens die van de drugs gered zijn door het Narconon programma. In feite ging de verslaggever nog veel verder dan slechts over Narconon te schrijven; hij probeerde Narconon onder een valse naam te infiltreren en hij lobbyde bij gemeenteraadsliden om Narconon af te wijzen.

Achtien jaar later, is Narconon echter niet alleen in Nederland, maar internationaal voorvazend, en heeft ze het grootste drugbehandelingscentrum ter wereld geopend.

In 1991 kwam Middelburg wederom terug op het onderwerp Scientology, ditmaal bekritiseerde hij kerkliden voor het onthullen van de gevaren van een antidepressivum dat in snelreinsvaart op de Amerikaanse markt gebracht was zonder voldoende getest te zijn en dat verantwoordelijk was voor meer meldingen van bijwerkingen dan enig ander geneesmiddel in de geschiedenis van de Amerikaanse Food and Drug Administration (de Amerikaanse Keuringsdienst van Waren). Tegenwoordig hebben de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en de Verenigde Staten het voorschrijven van bepaalde antidepressiva aan kinderen onder de 18 jaar verboden vanwege hun gevaren.

En in plaats van het nauwgezet verslaggeven over het feit dat – toen de populaire "Wat is Scientology?"-expositie van de kerk in 2001 Amsterdam aandoed – de Expositie de kerk in staat stelde om 3500 mensen in contact te brengen met de Scientology kerk en haar werkzame antidrug-programma's – klaagde Middelburg over de kerkelijke steun aan de programma's.

Het is duidelijk dat de rode draad hier uit drugs bestaat.

En in dat opzicht, staat de Scientology kerk lijnrecht tegenover de

de Nederlandse bijdrage zijn aan het VN Drugs Controle Programma (UNDCP) ten behoeve van wereldwijde drugpreventie inspanningen.

Het Ministerie voor Ontwikkelings-samenwerking hield echter een slag om de arm. Tenzij de UNDCP de Nederlandse drugverbodsbepalingen in overweging nam en de op methadon gebaseerde behandeling van harddrugverslaafden invoerde en een totaal gedoogbeleid goedkeurde wat betreft de zogenaamde softdrugs, zou het Nederlandse geld verdwijnen.

Het Parool gaf snel haar eigen draai aan de opstandigheid van de Nederlandse overheid: "Het is nu aan Nederland om kritische vragen te formuleren met betrekking tot de zogenaamde starheid van de VN drugsverdragen."

En toen Nederland haar financiële steun aan het VN Drugs Controle Programma intruk, preekte de krant het aan als een overwinning voor Nederland, en "andere Europese landen steeds meer de kant van de Nederlandse aanpak van drugs op lijken te gaan."

Niets is minder waar. De Nederlandse steun voor drugsgebruik zet de relatie met andere leden van de Europese Unie onder druk en kan potentieel zelfs zijn lidmaatschap bedreigen. Kort geleden nog, in oktober 2003, citeerde Duitsland dat Nederland zijn coffeshops sloot, waar marihuana voor gebruiken verkrijgbaar is. Omdat ze niet van plan is de 340 miljoen euro aan belastinginkomsten die van deze cafés wordt gelind op te geven, weigerde de Nederlandse overheid.

In februari 2001, toen de toenmalige Nederlandse Premier Wim Kok het internationale drugbeleid besprak met de toenmalige Amerikaanse President Clinton, nam Het Parool de gelegenheid waar om een verklaring van de Nederlandse psychiater Fredrick Polak, hoofd van de Stichting Nederlands Drugs-

beleid, te plaatsen, die de morele fundamenteën van een drugsvrij bestaan aanviel door te stellen dat: "Het officiële VN-beleid is nog steeds gericht op een denkbeeldige drugsvrije wereld en beperkt het doel van drugbehandeling tot onthouding."

Het Parool riep op om "een brug te spannen tussen de ideologie die ten grondslag ligt aan de verdragen en de realiteit en het beoefenen van het huidige drugsconsumptiepatroon". Met andere woorden, wij geloven dat het hun mening is dat de wereld van de drugpreventie uit de pas loopt met de slappe overgreve die het Nederlandse drugbeleid vormt.

Op 19 april 2003 verscheen een artikel in *Het Parool*: "Anderhalf jaar oud en stervend aan overdosis," waarin over een aan heroïne verslaafde peuter werd verteld die stierf toen de ook verslaafde moeder hem een overdosis had gegeven. Normaliter verwacht je dan een maatschappelijk verantwoorde afkering van de situatie en een oproep tot verbetering. Of dan toch tenminste een aandringen op meer omvangrijke maatregelen om drugsgebruik tegen te gaan.

De betreffende journalist, de misdaad- en drugsjournalist van *Het Parool*, Bart Middelburg, is schijnbaar een man die op de maat van een ander liedje danst, recht tegen het maatschappelijk belang in. Hij wendt zich tot vergelijkend ingestelde mensen teneinde de "zwakheden van het systeem" weg te redeneren en gaat voorbij aan elke stem die wijst op het eigenlijke probleem, dat bestaat uit blijvende verslaving en de dodelijke gevolgen.

Zoals de statistieken die dit artikel begeleiden aantonen (zie hulk aan zijkant), hebben de drugsbeleidsbegelers van Nederland meer drugsmisbruik, meer verslaving en meer misdaad gecreëerd.

Indien een benadering niet werkt dan moet dat erkend worden. Drugs blijven jaarlijks meer en meer jeugd op steeds jongere leeftijd versuisteren, eisen meer en meer levens en berisdukken meer en meer misdaad.

De kerk gelooft dat een gezamenlijke poging tot drugvoorlichting gedaan moet worden in Nederlandse scholen, met het doel van daadwerkelijke preventie. En wat betreft het aanpakken van feitelijke drugverslaving, kiest effectieve behandeling tot ex-drugsverslaafden die bevrijd zijn van hun verslaving en van de

NEDERLANDSE DRUGSTATISTIEKEN

Voorstanders van drugs claimen dat het Nederlandse drugbeleid misdaad of drugsverslaving niet verhoogt. Dit is onjuist.

CANNABIS, heroïne, nikot, marihuana, hash
Het Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam kwam op 29 oktober 2003 met cijfers.

Sinds het eerste onderzoek in Amsterdam dat in 1987 werd gehouden, is het percentage van de Amsterdamse bevolking dat ooit cannabis heeft gebruikt (de meest populaire drug) gestegen van 25,2% naar 38,1% in 2001. Het percentage van de Amsterdamse bevolking van 12 jaar en ouder dat onlangs cannabis gebruikt had (minstens één keer in de maand voorafgaand aan het interview) steeg van 5,6% in 1987 tot 7,8% in 2001. Dit staat gelijk aan ongeveer 34.000 mensen in 1987 die in de afgelopen maand gebruikt hadden en 50.000 in 2001 (in Amsterdam).

Het aantal recente (minder dan een maand geleden) cannabisgebruikers onder de Nederlandse bevolking is tussen 1997 en 2001 gestegen van ongeveer 326.000 tot 408.000. (EMCDDA rapport: De Nederlandse drugsmarkt 2002)

OPPIATEN

De meest recente schatting van problematische opiatgebruikers (heroïneverslaafden) in Nederland ligt volgens het EMCDDA tussen de 26.000 en de 30.000.

Tussen 1988 en 1997 was er een stijging van 50% van heroïneverslaving in

schadelijke effecten van de drugs die ze namen.

Dergelijke benaderingen vereisen een beleidsmatige verplichting, gehuld en bevestigd door noodzakelijke middelen – onder andere een oproep aan alle betrokken sociale instanties en liefdadigheids-

Nederland (Dr. Frans Koopman, Directeur van De Hoop, Centrum voor drugrehabilitatie)

XTC

Nederland, Polen en België zijn nog steeds de grootste clandestiene amfetamineproducenten in Europa. 75% van de XTC die wereldwijd onderschept wordt komt uit Nederland, alsook 70% van de amfetamines in Europa. (VN 2003 Rapport – VN Drugs en Misdad Kantoor).

DRUGS EN MISDAAD

Nederland kende de grootste stijging van het aantal gevangenen per 100.000 inwoners in Europa. In 1987 stond Nederland nog onder aan de lijst met 35 gevangenen per 100.000 inwoners. In 2001 steeg het aantal naar 93 per 100.000 – een stijging van 182% in ongeveer 15 jaar. Volgens de Gezondheidsraad heeft een derde tot de helft van alle gevangenen in de Nederlandse gevangenissen problemen met drugs- of alcoholmisbruik.

DRUGSOPREFFINGEN

Illegale Nederlandse hennepkwekers produceren nu een vorm van marihuana die Nederwiet heet, met THC-gehaltes van wel 35 procent. Volgens schattingen van het Nederlandse Ministerie van Justitie zelf, verschaft de Nederwiet industrie nu werk aan zo'n 20.000 mensen. De algehele commerciële waarde van deze industrie, waaronder niet alleen het verbouwen en verkopen van de plant zelf maar ook het exporteren van Nederwietzaadjes met hoge potentie naar de rest van Europa en de VS, bedraagt 10 miljard euro.

instellingen om te helpen.

En als deze houding betekent dat de kerk het zo nu en dan te verduren krijgt van kanten die toegewijd zijn aan het aan de drugs houden van Nederland, dan moet dat maat. Het is een prijs die de kerk bereid is om te betalen.

HET "PROBLEEM" VAN HET PAROOL

Bart Middelburg, de misdaad- en drugsjournalist van *Het Parool*, is schijnbaar een man die op de maat van een ander liedje danst, recht tegen het maatschappelijk belang in. Hij wendt zich in zijn artikelen tot vergelijkend ingestelde mensen teneinde de

"zwakheden van het systeem van methadonverstrekking" weg te redeneren en gaat voorbij aan elke stem die wijst op het eigenlijke probleem, dat bestaat uit blijvende verslaving aan de methadon.

Het doet blijkbaar niet ter zake dat het desastreus is voor de gebruiker zelf – die verdoemt hij daarmee namelijk naar de hel van een levenslange verslaving.

bedoelingen van Middelburg en Het Parool.

Daar zit 'm ook het probleem. Scientologen zijn effectieve campagnevoers voor een drugsvrije leverstijl en voor het uitroeien van het gebruik en misbruik van illegale substanties.

Uit hun redactionele inhoud kan worden opgemaakt dat Middelburg en zijn krant pro-drugs zijn, en dit plaats hen lijnrecht tegenover Scientology.

Hoe ver gaan ze dan in feite met hun lobby om Nederland aan de drugs te krijgen?

Twee jaar geleden hield de Nederlandse overheid een wortel van bijna 4 miljoen euro voor de neus van de Verenigde Naties. Die 4 miljoen euro zou



De SCIENTOLOGY KERK

En de activiteiten van haar leden

Door Julia Rijnvis
Scientology Kerk Amsterdam

Indien men enkel Het Parool leest, heeft men vermoedelijk een vervormd beeld van Scientology of, wat waarschijnlijker is, in het geheel geen begrip ervan. Want, ondanks alle inkt die de krant verspild heeft aan het "verlaggen" over Scientology, viel er nauwelijks een woord te lezen over Scientology zelf en over de vele activiteiten waar Nederlandse scientologen zich mee bezig houden ten behoeve van hun gemeenschap.

Internationaal gezien, zijn we gegroeid van één kerk in 1954 tot 300 kerken, missies en groepen in 135 landen.

Hier in Nederland, kende de Scientology kerk van Amsterdam sinds haar oprichting in maart 1972 meer dan 3 decennia van groei. In feite waren we in 2002 uit onze oude behuizing gegroeid en zijn we verhuisd naar een prachtig nieuw onderkomen. In heel Nederland, zijn scientologen middels ons Pastoral Werker programma actief bezig met het helpen van, vechten ze tegen drugsverslaving en werken ze aan het in stand houden van de fundamentele mensenrechten en vrijheden die men in Nederland als normaal beschouwt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Van de vele vragen die mij regelmatig gesteld worden zijn er drie die ik het vaakst hoor: "Wat is Scientology nou eigenlijk?"; "Waar geloven scientologen in?" En "Wat doen ze precies?"

Om bij het begin te beginnen: Scientology is een toegepaste religieuze filosofie die hulpmiddelen biedt die

iedereen kan gebruiken om gelukkiger en bewaarder te worden, en om condities in het leven voor zichzelf en voor anderen te verbeteren. Het woord zelf betekent letterlijk "weten hoe te weten".

De religie omvat een enorme hoeveelheid kennis. Die kennis komt echter voort uit een aantal fundamentele waarheden,



Wat mensen in Scientology doen bestaat voor een belangrijk deel uit het bestuderen van materiaal waarin tot in detail de geestelijke aard van de mensen en de basisprincipes van het leven worden beschreven. Deze studie vindt plaats in een cursusaal van de kerk.

waaronder:

Dat elke persoon een onsterfelijk spiritueel wezen is.

Dat zijn ervaringen veel verder reiken dan één leven.

Dat zijn capaciteiten ongelimiteerd zijn, ook al worden die op dit moment niet gerealiseerd.

Scientology gaat ervan uit dat de mens van nature goed is, en dat zijn spirituele redding afhangt van hemzelf en van zijn medemens en van het bereiken van broederschap met het universum.

Ze is een van de belangrijkste religies die in de 20e eeuw ontstaan is, en vloeit voort uit geheel nieuwe ontdekkingen over de geest, het leven en de interrelaties

Scientologen zijn gekant tegen alles wat iemand in enig opzicht in zijn vrijheid beperkt — lichamenlijk, geestelijk of anderszins.

tussen het Oppervezen, de mens en het universum waarin hij leeft.

Ze is een religieuze filosofie in de uiterste betekenis van de term, aangezien ze zich bezighoudt met niets minder dan de volledige rehabilitatie van het natuurlijke spirituele zelf van de mens — zijn bekwambeden, zijn bewustzijn en zijn kennis van zijn eigen onsterfelijkheid. Ze beantwoordt de fundamentele vragen van het bestaan: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de bedoeling van het leven? Wat gebeurt er als ik doodga?

Hoewel ze de oudste van alle religieuze tradities volgt is Scientology, nogmaals, iets zeer nieuws — iets wat behoorlijk relevant is als we kijken naar de vraag wat scientologen geloven. Want Scientology is niet gestoeld op geloof. Niets in Scientology is waar voor iemand tenzij hij of zij het zelf ervaren heeft en het heeft geobserveerd als waar. Scientology is iets dat men doet, iets dat men zelf kan ervaren, observeren, leren, weten en uitvoeren.

Daarom werkt de Scientology religie de interesse van mensen uit alle lagen van de samenleving.



Dit is een auditingssessie — pastorale counseling waar iemand in staat wordt gesteld geestelijke problemen op te lossen en bekwambeden te verborgen.

VAN INDIVIDUEEL GEBRUIK TOT BREDE TOEPASSING

De vraag "Wat doen scientologen?" is een schot in de roos omdat, Scientology niets te maken heeft met geloven, maar met toepassing. Wat scientologen doen verklaart de voornaamste redenen waarom steeds meer personen tot Scientology worden aangetrokken: de bruikbaarheid van haar fundamentele principes.

Een wat Scientology feitelijk uitspreekt, is de reikwijdte van haar gebruik en de krachtige en gunstige resultaten die voortkomen uit het toepassen ervan. Miljoenen mensen kunnen hiervan getuigen.

De religie verschaft een nauwkeurig uitgestippelde route die stap voor stap naar volledige spirituele vrijheid leidt. Haar voornaamste toepassing, en de voornaamste manier waarop de fundamentele waarheden van Scientology worden toegepast voor de rehabilitatie van de menselijke geest, staat bekend als auditing. Auditing wordt geleverd door een auditor, van het Latijnse *audire*, "iemand die luistert."

Een van de fundamentele principes van Scientology is dat iemand zijn toestand alleen maar kan verbeteren als hij in staat wordt gesteld om zijn eigen antwoorden te vinden voor de problemen van het leven. Scientology geestelijken — auditors — helpen mensen om dit doel te bereiken door ze te begeleiden bij het onderzoeken van hun bestaan middels een exacte serie van stappen. Door dit geleidelijke proces te volgen, kunnen mensen hun bekwamheid verbeteren om onder ogen te zien wat ze zijn en waar ze zijn — het verwijde-

ren van vroegere ervaringen die zwaar op hen hebben gedrukt.

Een ander fundamenteel aspect van de Scientology religie is het bestuderen van haar grondbeginselen. Het belangrijkste principe bij alle cursussen is, nogmaals, het toepassen van het geleende — in je eigen leven, binnen je familie, bij je vrienden en je bureau, op je werk en in de samenleving.

De geschriften van de Scientology religie bestaan uit meer dan 35 miljoen woorden — en representeren daardoor het grootste opschietbare werk over het menselijke verstand en de geest. De precieze en bewezen methodes van Scientology verbeteren het leven en brengen een opleving in de bekwambeden van de mens tot stand. Er is geen enkel aspect van het leven dat niet door de toepassing van de Scientology principes verbeterd kan worden.

Sterker nog, auditing en training zorgen voor verbeteringen die nooit eerder zijn waargenomen, en vaak verbluffend zijn, maar die bereikbaar zijn wanneer het wordt toegepast. Er is wel eens gezegd dat Scientology net zover komt als dat ze werkt, en dienszeggende is het feit veelzeggend dat de religie gegroeid is van één kleine kerk in Los Angeles tot meer dan 300 kerken, missies en groepen en meer dan 8 miljoen leden in 135 landen sinds 1953.

VERBETTEREN VAN HET LEVEN EN HET GEVEN VAN VERLICHTING

Naarmate mensen hun eigen levens verbeteren met de Scientology religie, is het natuurlijke gevolg dat ze anderen ook

Scientology Kerken overal ter wereld

De snelst groeiende religieuze beweging ter wereld. In slechts een halve eeuw is Scientology een stevig gevestigde en actieve kracht geworden voor positieve veranderingen. Daarom gebruiken miljoenen mensen alom haar grondbeginselen in hun dagelijks leven en helpen zij hun familie, hun vrienden en bekenden. Scientology kerken treft men over de hele wereld aan waar zij diensten verlenen aan hun miljoenen leden.

Hieronder: Scientology evenementen, festiviteiten en informatieve bijeenkomsten worden meerdere malen per jaar gehouden om de leden te informeren over de activiteiten van de kerk en haar expansie in de wereld. Duizenden leden wonen evenementen zoals deze bij wanneer deze gehouden worden in een centraal gelegen kerk.



SUSSEX, ENGLAND



MILANO



CLEARWATER, FLORIDA



HAMBURG



LOS ANGELES



KOPENHAGEN

willen helpen – een rol die traditiegetrouw aan kerken toebedeeld werd voordat dergelijke activiteiten het tennin werden van welzijnprogramma's van de overheid.

Scientologen houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten om anderen te helpen in alle sectoren van de samenleving. In de wereld van vandaag, waar we geconfronteerd worden met een groeiend analfabetsisme, drugverslaving, geweld en misdaad, kan kennis van Scientology resultaten produceren die voor velen wonderbaarlijk zijn.

Het Pastoraal Werkerprogramma van de kerk werd opgezet als resultaat van de observaties van L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology. Namelijk dat de misdaad in de samenleving steeg recht evenredig met het verval van spirituele waarden. Dit was duidelijk zichtbaar gedurende de 60-er en 70-er jaren. Het doel van het programma is om oplossingen voor de problemen van de mens te verschaffen die gebaseerd zijn op het geestelijke. En het programma staat open voor leden van elk geloof.

De pastorale werkers van Scientology leren een groot aantal vaardigheden, die alle gebruikmaken van de principes van de Scientology religie, om anderen in bijna elke situatie te helpen: het herstellen van een ongeluk of ziekte, het verwerken van een verlies of shock, het oplossen van een conflict, het helpen van een kind met zijn of haar studie, en nog veel meer. (Men hoeft ook geen Scientology geestelijke te zijn om deze vaardigheden te leren en te gebruiken.)

Onder de technieken die de pastorale

werkers het meest toepassen zijn de assisten. Deze werkers volgen het principe dat op het moment van een verwonding, ziekte, of emotionele pijn of shock, een persoon de neiging heeft zich mentaal terug te trekken van het verwondde gebied of van de omgeving waar hij verwond werd of gemartiseerd raakte. Maar, door de persoon weer terug in communicatie te brengen met zijn lichaam en zijn omgeving, geneest of herstelt hij (soms vele malen) sneller.

Pastorale werkers van Scientology

werken erom om de spirituele waarden in de samenleving te herstellen en helpen mensen op een praktische manier.

De hierboven genoemde "assisten", zijn simpele technieken om spirituele verlichting te geven bij fysieke en emotionele pijn, trauma en stress. Ze zijn niet bedoeld als vervanging van medische verzorging; ze pakken de spirituele aspecten aan van deze ongewenste condities – zoals het helpen van een persoon om te herstellen van een operatie, het lijnen van een mislukte relatie, het verwerken van de

shock van slecht nieuws en een scala aan andere voorbeelden.

Pastorale werkers gebruiken de assisten en andere vaardigheden in allerlei situaties in het leven, of het nu thuis, op het werk, of tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse zaken is – waar er maar ook hulp nodig is.

Duizenden Nederlanders waren onlangs in de gelegenheid om een of meer van dergelijke vaardigheden voor zichzelf te ervaren toen ze de knalgele tenten bezochten die de leuze hadden: "Er KAN



Pastoraal werkers van Scientology werken aan het herstel van geestelijke waarden in de samenleving en helpen mensen op een praktische manier. Honderden pastoraal werkers helpen bij Ground Zero.

iets aan gedaan worden." Deze samen, een onderdeel van een brede publieke informatica-actie, bood hulp aan in vele vormen, zoals die gegeven wordt door de pastoraal werkers.

Pastoraal werkers vormen de ruggengraat van een wereldwijd netwerk dat in 1976 in Zuid-Afrika begon en tegenwoordig bestaat uit 15.000 vrijwilligers in landen over de hele wereld.

Scientologen hebben in samenwerking overal ter wereld hardnekkige drugsvervalsers geholpen van hun verslaving af te komen door het steunen van het Narconon ("non narcotic" = "geen drugs") drugrehabilitatie-programma.

Van een kleinschalig begin met een enkele groep in de Verenigde Staten in 1966, heeft Narconon tegenwoordig 101 rehabilitatie- en drugvoorsichtingscentra over de hele wereld - waaronder 17 Europese landen, inclusief Nederland.

Narconon heeft duizenden verslaveden, waaronder vele zwaarverslaveden, genezen van drugs- en alcoholverslaving. Als onderdeel van haar preventiecampagnes hebben haar centra ook cursussen

Narconon heeft duizenden hard-drugsverslaveden en alcoholisten gerehabiliteerd.



gegeven aan, en conferenties en seminars gehouden voor miljoenen kinderen en volwassenen over drugs.

Herhaaldelijke mislukkingen van drugrehabilitatie hebben ertoe geleid dat sommige mensen geloven dat drugverslaving een ongeneeslijke ziekte is en dat drugverslaveden en de samenleving alleen maar kunnen hopen er mee om te komen gaan. Anderen zijn ervan overtuigd dat vervangende drugs - en de dure programma's die vereist zijn om ze toe te dienen - de enige oplossing zijn.

Narconon gebruikt geen vervangende drugs om verslaving aan te pakken, hoewel ze soms bepaalde verslaveden en medische detoxificatie last ondergaan in een ziekenhuis zoals bij zware alcoholverslaving om delirium te voorkomen. De voorsichtingsmaterialen en -methode van het programma stelt iemand



in staat om het doel van een leven zonder drugs te bereiken - en zonder drugs te gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de Narconon methode tenopziet dertig procent - zowel naar verslaving als naar criminaliteit.

Een team van Narconon heeft zelfs succes bereikt in een van de meest gewelddadige gevangenissen in Mexico, met een volledig drugrehabilitatie-programma voor een aantal van de ruigste en gevaarlijkste gevangenen aldaar. Het ging om allemaal zware besnevenslaveden en velen konden nooit voorwaardelijk vrij komen vanwege de aard van hun overtredingen. Ze kwamen allemaal echt van de drugs af - bij sommigen na 30 jaar van verslaving.

Meer dan 250.000 mensen zijn verlost van de schadelijke effecten van drugs door de inspanningen van leden van de Scientology kerk.

Maar het aanpakken van drugverslaving is niet de ultieme oplossing voor het drugsprobleem. Om effectief te zijn moeten we mensen bereiken voordat ze verslafd raken aan de drugs. En in een land waar drugs gemakkelijk te verkrijgen zijn, is dat niet eenvoudig. De enige lange termijn oplossing voor de drugs-crisis is voorlichting, en dat is waarom de Scientology kerk een publieke voorlichtingscampagne voert over de waarheid over drugs.

Door heel Nederland voert de kerk een zeer succesvolle voorlichtingscampagne tegen drugs. Wij geloven dat hoe meer kennis mensen hebben van de feitelijke effecten van drugs, hoe minder vraag er zal zijn naar deze substanties. En dat is wat uiteindelijk het drugsprobleem zal oplossen.



In de afgelopen paar jaar hebben scientologen op vrijwillige basis in Nederland meer dan 400.000 anti-drug boekjes verspreid. Deze boekjes zijn zeer populair, omdat ze de werkelijke gegevens over drugs en hun effecten verschaffen en ze mensen in staat stellen om voor zichzelf na te denken over drugsgebruik.

NIET BEPLEITEN EN VERLAGSTELLEN VAN FUNDAMENTEEL VRIJHEIDEN

De acties van scientologen omvatten veel programma's om wereldwijd omstandigheden te verbeteren in alle sectoren van de samenleving.

Omdat de Scientology kerk erkent dat de beste waarborg voor veiligheid en persoonlijke vrijheid het bevorderen van de mensenrechten inhoudt, voert ze een publieke campagne onder de slogan

Hierboven: Narconon Arrowhead. Afbeeldingcentrum en tevens het internationale trainingscentrum waar intern ruim 2000 cliënten tegelijkertijd behandeld kunnen worden. Links: iemand die het Narcononprogramma heeft voltooid, samen met zijn dochter en zijn vrouw. Narconon Zwitserland (onder) Narconon Spanje (rechts) maken deel uit van meer dan 70 centra in 30 landen.



"Vrede door mensenrechten". Deze campagne probeert het bewustzijn over en de steun aan mensenrechten te verhogen.

De kerk is al decennia lang een voorangevend voorstander geweest van de mensenrechten, en met deze recente campagne focust ze zich op het bekrachtigen en bevorderen van de rechten van alle burgers door grootschalige informatie over de belangrijkste bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Onderzoekers tonen vandaag de dag aan dat de overgrote meerderheid van de mensen geen begrip heeft van wat mensenrechten zijn. Toch toont onderzoek ook aan dat, ongeacht in welke land, mensen deze rechten en beschermingen beter willen begrijpen.

Om deze humanitaire grondbeginselen wijl en zijl bekend te maken en begrepen te laten worden op dit gespannen moment in de geschiedenis, steunt de "Vrede door mensenrechten" voorlichtingscampagne van de kerk vooral op de verspreiding van de "Handleiding voor

vrede door mensenrechten" die we aan het verspreiden zijn in heel Europa.

Scientologen gaan voor het daadwerkelijk verwezenlijken van mensenrechten. Onlangs hebben we het nieuwe *European Office for Public Affairs & Human Rights* geopend in Brussel om alle Europese mensenrechtenactiviteiten van de kerk te coördineren. Er waren vele vertegenwoordigers van regeringen, van religieuze groeperingen en van organisaties voor mensenrechten, die deelnamen aan de openingsceremonie. Zij werden rondgeleid door het nieuwe hoofdkantoor. Een belangrijke Nederlandse spreker was de heer mr. J.L. Janssen van Raay.

Hij benadrukte dat geen enkele vrijheid gemakkelijk verkregen wordt.

"Wij genieten onze vrijheden vanwege het harde werk en de toewijding van een klein aantal desperaat mensen", vertelde hij de bijeengekomen mensen in Brussel. "Geen overbodens - zelfs democratie is niet - delen mensenrechten uit. Die moeten beschermd en gehandhaafd worden.

Geen enkele democratie houdt zich uit eigen beweging in stand. Er moet voor worden gevochten, ze moet worden opgebouwd en gekoesterd.

... Scientologen zijn vredelievende mensen. Maar ze vechten voor datgene waarin ze geloven. En vanwege hun vasthoudendheid, hebben hun overwinningen betekend dat de mensen van Europa tegenwoordig meer vrijheden genieten.

... Na meer dan 100 positieve rechterlijke uitspraken die vrijheid van religie in

een aantal Europese landen hoeghouden, kan ik werkelijk zeggen dat de vrijheid van geloof levend is in Europa, en voor een groot deel dankzij de scientologen. Ik wil mijn diepste dank betuigen aan de kerk en haar leden voor alles wat ze gedaan hebben voor de mensen van Europa."

Scientologen zijn gekant tegen alles wat de mens in enig opzicht in zijn vrijheid beperkt – fysiek, spiritueel of anderszins. Steker nog, in het Credo van de kerk staat: "Wij van de kerk geloven... Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben op hun eigen leven; Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben zichzelf te versledigen; Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben om hun eigen organisaties, kerken en overheden te vormen, te kiezen, te helpen en te ondersteunen..."

Het is daarom dus niet verbaasendkend dat scientologen vaak geconfronteerd worden met mensen die belangen dienen tegengesteld aan vrijheid, of het nu leden van de overheid van Duitsland zijn of de particuliere psychiatrische verschikkingen van Griekenland.

Scientologen zijn niet slechts "filosofisch" gekant tegen groepen en personen die vrijheid willen vernietigen. Ze werken actief door organisaties zoals de Citizens Commission on Human Rights (CCHHR) – opgericht vanuit de kerk in 1969 – om psychiatrisch misstanden aan het licht te brengen

en om hervormingen af te dwingen.

In 1986 bevestigde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in een rapport de effectiviteit van dergelijke inspanningen. "CCHHR is verantwoordelijk voor vele grote hervormingen," vermeldde het rapport onder andere. "Tennitste 30 wetsvoorstellen in de hele wereld, die anders de rechten van patiënten zouden hebben verhindert, of de psychiatrie de macht zouden hebben gegeven om minderheidsgroeperingen en personen tegen hun wil op te sluiten, zijn tegengehouden door CCHHR acties." Dat totaal is momenteel gestegen tot meer dan 100 wetsvoorstellen.

En terwijl CCHHR de misstanden van de psychiatrie documenteert en onthult, zien we dat er meer acties door de samenleving in het algemeen ondernomen werden om dergelijke misstanden te beteugelen. Zoals bijvoorbeeld het besluit vorig jaar van de Nederlandse Reclamecode Commissie dat de Nederlandse Hersenstichting moest stoppen met onjuiste claims te maken dat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) enige fysieke oorzaak zou hebben.

Het werk van CCHHR in Nederland is meer gegoeid dat CCHHR in juni 2003 moest verhuizen naar een nieuw kantoor.

De kerk is ook al sinds lange tijd een effectief voorvechter van religieuze vrijheid en heeft op vele plaatsen gevochten



"Vrijheid van geloof is levend in Europa, en voor een groot deel dankzij de scientologen. Ik wil mijn diepste dank betuigen aan de kerk en haar leden voor alles wat ze gedaan hebben voor de mensen van Europa."

— *mr. J.L. Jansen Van Rooy*
voormalig lid van het Nederlands en
Europees parlement, tijdens zijn speech ter
gelegenheid van de opening van het
Europees Kantoor voor Public Affairs &
Human Rights.

voor vrijheid van religie en beoefening daarvan. Scientologen geloven sterk dat enige poging door overheden of anderen om inbreuk te maken op het recht van vrije uiting van religie krachtig moet worden tegengegaan, voor de bescherming van mensen van alle geloven.



De kerk heeft tientallen jaren al het voortouw getrokken voor mensenrechten en heeft nu recentelijk in Brussel een nieuw Europees Kantoor geopend voor Public Affairs & Human Rights terwille af haar mensenrechtenactiviteiten in Europa te coördineren.

OPEN HUIS



Indien het vorenstaande anders klinkt dan je zou hebben verwacht van een religie, bedenk dan dat de Scientology kerk anders is dan enige andere religie.

De doeleinden van Scientology omvatten "Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminaliteit en zonder oorlog, waar bewaarde mensen kunnen gedijen en eerlijke mensen rechten hebben en waar de mens vrij is om hogere niveaus te bereiken." Over heel de wereld komen we elke nieuwe dag weer een stapje dichterbij deze doeleinden.

Ik nodig u uit om zelf

de Scientology kerk te bezoeken en voor uzelf te ontdekken waarom Scientology momenteel de snelst groeiende religie ter wereld is. U bent altijd welkom en we beantwoorden graag al uw vragen.

In Amsterdam kunt u de Scientology kerk vinden aan de Nieuwezijds Voorburgwal 116-118.

We hebben er alles aan gedaan om informatie over de kerk en haar activiteiten wijd en zijd en vrijelijk beschikbaar te maken. Als onderdeel hiervan zijn tienduizenden boeken verspreid, waaronder de naslagwerken: *Wat is Scientology?* en *Het Scientology Handboek*, alsook honderdduizenden boekjes naar openbare en universiteitsbibliotheken, opdat antwoorden op de meest gestelde vragen gemak-

kelijk kunnen worden opgezocht.

Mensen met toegang tot het internet kunnen onze website bezoeken op www.scientology-amsterdam.org. Of u kunt de internationale website van de kerk bezoeken op www.scientology.org, waar u de meest uitgebreide bron van informatie (bestaande uit meer dan 140.000 pagina's) over Scientology kunt vinden die er bestaat.

Natuurlijk komt Scientology regelmatig in het nieuws en ze zal dat ook blijven doen, mede doordat wij ons inspannen voor maatschappelijke verbeteringen en blijven groeien. Ik nodig u van harte uit om al uw vragen over Scientology te stellen – en voor uzelf te ontdekken wat het is.

Wie is L. RON HUBBARD?

*De waarheid over een van de
meest invloedrijke filantropen
van deze eeuw*



L Ron Hubbards prestaties hebben enorm veel effect gehad op de levens van miljoenen mensen. Hij wordt terecht beschouwd als een van de belangrijkste mensen van de twintigste eeuw.

De verst reikende invloed van L. Ron Hubbards filantropische inzet is vervat in Dianetics en Scientology; tegenwoordig beschouwen miljoenen mensen uit 135 landen zijn werk als de spirituele hoeksteen van hun leven.

Met groot succes worden zijn methoden voor drugrehabilitatie gebruikt in 39 landen waardoor er nu ruim 250.000 mensen verlost zijn van de gevaarlijke gevolgen van drugs.

Zijn doorbraken op het gebied van onderwijs worden al zo'n 30 jaar overal ter wereld toegepast en hebben meegeholpen om miljoenen kinderen en volwassenen het vermogen te geven om te leren en te kunnen lezen en schrijven.

Dit zijn slechts een paar van de beterbekende prestaties van L. Ron Hubbard. In het algemeen realiseert men zich niet dat de heer Hubbard een getalenteerd vakman was op 29 verschillende terreinen, waaronder vliegvaart, horticuultuur, filmproductie, muziek en administratie.

Men realiseert zich ook niet dat zijn gepubliceerde geschriften meer

dan 5000 werken omvatten, die qua genres zo verschillend zijn als westerns, avonturenromans, mysterieromans science fiction, poëzie en filosofie.

Hij was ook een getalenteerd zeevaarder, met officieel vaarbewijs om waar ook met elk type schip te mogen vaaren, en als ontdekkingsreiziger en expeditieleider voerde de heer Hubbard de gezaghebbende Explorer's Club vlag op drie expedities.

Weinigen zijn zich er van bewust dat toen hij in de zestiger jaren in Engeland woonde, zijn tuinbouwkundig onderzoek methoden bevante om de oogstophbrengst te verbeteren in landen waar kans op hongersnood bestaat.

De heer Hubbard schreef en nam drie muziekalbums op; zijn professionele foto's verschenen in vele publicaties, waaronder de National Geographic. Ook werd hij herhaalde-

lijk onderscheiden tijdens militaire dienst in de Marine van de VS.

Geconfronteerd met oppositie van schijnheilige machthebbers of ronduit met corruptie, gaf L. Ron Hubbard niet op en bleek ten slotte zegevierend. Hij gaf zijn opinie over de illegale en misplaatste instigies van Nixon, Hoover en anderen en keurde elke vorm van totalitarisme af – lang voor dit politiek "veilig" was. Vanwege zijn inspanningen kwam zijn naam terecht op de beruchte "lijst van vijanden van Nixon" en hij was onderhevig aan alle slechte behandelingen die voortkwamen uit dat kenmerk. Hij behoorde tot de weinigen die die ervaring overleefden en kon meemaken dat het Amerikaanse Congres hen ontmaskerde en aanklaagde.

Een onvermoedbaar voorvechter

L Ron Hubbards prestaties hebben enorm veel effect gehad op de levens van miljoenen mensen. Hij wordt terecht beschouwd als een van de belangrijkste mensen van de twintigste eeuw.

van gelijke rechten voor alle mensen, reisde hij zelfs naar Zuid-Afrika waar hij een grondwet voorstelde die de droom van gelijkheid en democratie zou verwezenlijken voor de miljoenen mensen die onder apartheid leefden. En hoewel hij zo'n 35 jaar terug werd teruggedrukt als een bedreiging voor dat onderdrukkende systeem, gaf hij het nooit op om op te komen voor die idealen... en nu, door het werk van talrijke gelijkdenkende mannen en vrouwen met doorzettingsvermogen en goodwill, geniet dat gebied de gelijkheid waar de heer Hubbard op hoopte en aan werkte.

Van zijn boeken zijn meer dan 120 miljoen exemplaren verkocht. De Scientology religie heeft miljoenen volgelingen die weten dat L. Ron Hubbard hun vriend is.

Ik ben een SCIENTOLOOG

*Mensen die haat hebben gehad bij
Scientology komen uit alle lagen van
de maatschappij. Hier volgt een
duurschorsende van Nederlandse
scientologen en hun verhalen.*

Gedurende de laatste jaren heb ik gegevens van Scientology toegepast. Wat mij zo bijzonder opvalt is dat zelfs de meest simpele procedures sensationele resultaten opleveren. Hier zijn enkele voorbeelden:

Een vriend had een erg verzwakte enkel. De dokter deed er een verband om en verzekerde zich ervan dat er niets gebroken was. Toen gaf ik haar een assistie* van 45 minuten. Na de eerste assist verruimende de zwelling zodanig dat het verband heel los begon te zitten en ze weer kon lopen. Na de tweede assist verdwenen de zwelling en de pijn helemaal en kon ze weer normaal lopen.

Op een avond werd mij gevraagd om een touch assist te geven aan een jonge vrouw die zich erg benoerd voelde. Zij vertoonde griepsymptomen met waterige ogen, een beetje koortsig, enz. Zij had nog nooit van een touch assist gehoord. Binnen een uur voelde ze zich gelukkig en opgewekt. En er zijn vele voorbeelden hiervan. Hoe jammer is het dat niet iedereen deze og eenvoudige toepassingen kent. Het is zo gemakkelijk om te doen en je hoeft er niet eens in te geloven. Je hoeft het alleen toe te passen en de resultaten zullen komen. Zo bevredigend voor beiden.

**Assist om spiritueel pees dat gelukt kan worden om een oogmad te verlichten en iemand te helpen om sneller van een ooglid, ziekte of ontsteking te herstellen.*

Dick Oosterburg,
gepensioneerd agrarisch trainman

Ten ik Scientology ontdekke was het alsof ik het leven voor de eerste keer ontdekke. Ik had een heftig probleem en had er geen controle over, en ze haasten me in een slechte toestand. Een van die problemen was met mijn kind.

Het was erg moeilijk om met mijn zoon te praten en vaak zaten we alleen maar tegen elkaar te schreeuwen. Dit was natuurlijk erg vervelend. Het veranderde pas toen eerst ik, en later mijn kind,

Scientology cursussen begonnen te doen. We deden beiden de communicatiecursus en we kunnen beiden duidelijk het verschil zien. Het betekent dat we nu altijd een oplossing vinden voor wat er ook gebeurt. Niet alleen heeft het de relatie tussen ons verbeterd, het verbeterde ook de relaties met anderen.

Sinds mijn zoon begon met cursussen in Scientology te volgen, kan ik ook zien dat hij meer en meer een verantwoordelijk persoon werd, ook een meer gelukkig persoon. Het gaat goed op school met hem omdat hij zijn studievaardigheden heeft verbeterd door de studietechnieken van L. Ron Hubbard.

Naast de communicatiecursus deed ik ook andere cursussen en leerde ik ook om niet anderen de schuld te geven voor de staat waarin ik mijzelf bevind. En dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen daden. Tegelijkertijd gaf het mij een groter begrip over de mensen om mij heen en kan ik hun gemakkelijk laten zijn wie ze zijn.

Een paar jaar geleden was het leven leeg, zonder vooruitzicht. Nu is het plezierig!

Eveline Perard, Telemarketeer

Vijftien jaar geleden bezocht ik een lezing waarin de mens op een geheel nieuwe en spannende manier werd beschreven. Dat gebroegplekje is nog altijd helder en scherp voor mij, omdat dat het begin was van mijn contact met Scientology. Het was precies wat ik altijd al had gezocht. Ik vond antwoorden op mijn diepste vragen en oplossingen voor mijn problemen. Het gaf eindelijk een verklaring voor de onbegrijpelijke ervaringen die ik als kind heb ondervonden. Het vinden van Scientology was als het thuiskomen na een hele lange reis. Ik verloor mijn angst voor water die mij ervan weerhield te kunnen zwemmen. Ik verloor mijn verlegenheid. Mijn gezondheid, mijn houding tegenover het leven, zelfkennis en het begrijpen van anderen als geestelijke wezens verbeterde met elke nieuwe stap in Scientology.

Vandaag ben ik getrouwd en de vader van twee gelukkige, drugsvrije, verantwoordelijke dochters. Leven is een plezierig spel. Ik bevoel Scientology sterk aan – aan iedereen!

Karel Jeeb, Manager

VOORKOM DRUGSGEBRUIK

Ken de feiten en gebruik ze

Legalisatie, uit de criminele sfeer halen, "schadebeperking" — in de politieke discussie over drugs is er geen gebrek aan strategieën en cliché's. Sommigen hebben het al opgegeven dat er ooit een einde zal komen aan het drugsprobleem en zoeken enkel nog naar wegen om de schade binnen de perken te houden. Hoewel verslaafden verzorging nodig hebben en de aftakeling van onze samenleving ten gevolge van drugs onze aandacht verdient, is de enige oplossing op lange termijn onderricht en preventie. Alleen daarmee maken we enige kans dat we onze kinderen en kindskinderen een veilige toekomst kunnen bieden.

De anti-drugs campagne van de kerk deelt uiterst informatieve boekjes uit die door eenieder gebruikt kunnen worden om drugsgebruik te bestrijden met het meest effectieve wapen dat er bestaat, namelijk feiten.

Heroin, de meest dodelijke en verslavende drug: hoe het ontstond,

welke effecten het heeft op de verslaafde en waarom. *XTC: de "nieuwe" drug die eigenlijk helemaal niet nieuw is. De gevaren ervan zijn al tientallen jaren gedocumenteerd. Cannabis: uitspraken dat marihuana "niet zo erg" is als andere drugs zijn onwaar.*

Drug - een handleiding voor ouders. Wat kunnen we eraan doen? Een nuttige handleiding voor ouders, onderwijzers, leraren en maatschappelijk werkers over hoe zij kinderen kunnen informeren over drugs.



**Te bestellen bij: info@scientology-kerk.nl,
of telefonisch: 020-6226215**

Uitgegeven door de Scientology Kerk

© 2001-2014. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie is een product van de Scientology Kerk. Het is niet toegestaan deze publicatie te kopiëren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken. De afbeeldingen op deze publicatie zijn het auteursrecht van de afbeeldende kunstenaar. De afbeeldende kunstenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie. De afbeeldende kunstenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie. De afbeeldende kunstenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie. De afbeeldende kunstenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie.

SCIENTOLOGY KERK AMSTERDAM
Nieuwenijsdijk Voorburgwal 116-118
1012 SH AMSTERDAM
tel.: 020 - 320 22 30

