

Een van de leuke kanten aan mijn vak is het doornemen van lezers- en kijkerspost. Iedere dag liggen er brieven in mijn postvak, die soms positief van toon zijn, maar ook kritiek bevatten. Met schrijven over de onderwereld maak je niet altijd vrienden.



En soms hebben lezers gewoon gelijk met hun op- of aanmerkingen.

Zo kreeg ik afgelopen week een brief van Julia Rijnvis, woordvoester van de Scientology Kerk. De schrijfster reageerde op een artikel vorige week over kroongetuige Peter la Serpe en Jesse R., verdachten van een reeks liquidaties of pogingen daartoe. Beide verdachten bleken aanhangers van Scientology.

Volgens Julia Rijnvis had het artikel het imago van de Scientology Kerk geschaad. Nu stond nergens in het artikel dat La Serpe en R. lid waren van deze kerk, maar ach teraf was het beter geweest dat in het artikel te benadrukken. Een reactie van Scientology had het artikel bovendien vollediger gemaakt.

Eis

Minder begrip heb ik voor de brief van advocaat mr. Nico Meijering na een artikel over dezelfde Peter la Serpe in deze krant van afgelopen donderdag. Hij stuurde namens zijn cliënt Ali A. een eis tot rectificatie. Voor het gemak kregen alle andere media een kopie, zodat zijn epistel het karakter heeft van een open brief. Dan zal ik er dus ook maar publiekelijk op reageren. Tegen Ali A. zijn zeer ernstige verdenkingen. A. is door kroongetuige Peter La Serpe aangewezen als de opdrachtgever van meerdere liquidaties en zit al geruime tijd in voorlopige hechtenis. Afgelopen week was er een pro forma zitting, waarin het openbaar ministerie[enzovoorts, zie daarvoor De Telegraaf]